

meer dan Goudswaard

Kwartaalblad van de Hervormde gemeente Goudswaard
Jaargang 13, nummer 3

(www.hervormd-goudswaard.nl)
september 2019

*Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.*

*Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.*

*In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.*

Te doen

Wat doet er toe?

bucket list

De vakantie is weer voorbij. Een heerlijke tijd om even afstand te nemen van het werk en tot rust te komen. De 'batterij' is zogezegd weer opgeladen. Wellicht bent u niet weg geweest en heeft u in en om het huis diverse werkzaamheden uitgevoerd die nog gedaan moesten worden. Ze stonden als het ware op de lijst om nog uit te voeren. Het kan ook zijn dat u juist dit jaar die reis heeft gemaakt die u altijd al wilde maken. Ook dan is er iets afgewerkt wat u op een (denkbeeldige) lijst had staan. Er zijn mensen die daadwerkelijk opschrijven wat zij allemaal willen doen. De Engelse term 'bucketlist' is een woord dat we daarvoor de laatste tijd meer en meer tegenkomen. In eerste instantie vooral toegepast door mensen die nog maar een beperkte levensverwachting hebben, echter vinden we ze ook bij steeds meer gezonde mensen. De inhoud van zo'n bucketlist kan natuurlijk van persoon tot persoon verschillen,

maar over het algemeen kom je daarop geen alledaagse dingen tegen. Het zijn meest bijzondere reizen of activiteiten, veelal gepaard gaande van een bepaald risico of spanning. Tevens zijn deze zaken vaak kostbaar en moet er flink voor gespaard worden. Een bucketlist maken is één ding, deze afwerken is een tweede. Wellicht zijn er zaken die men wel ooit wil doen, maar die nooit realiteit worden. Dat kan door financiële of lichamelijke beperkingen, maar het kan ook zijn dat er geen tijd meer is. De bucketlist is ingehaald door de dood.

What's on
your
**BUCKET
LIST?**



Bucket List

Er is namelijk een andere Bucketlist. Daar staan een aantal dingen op die hoe dan ook wel realiteit worden. Ook is deze voor iedereen gelijk. We lezen hierover in de Bijbel. Daar staat in Hebrreeën 9:27 'Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel.' Het staat vast, ergens op uw Bucketlist staat 'sterven', en vlak daaronder 'God onder ogen komen'. De uitvoering hiervan is echter niet door u te plannen, maar zal op Gods tijd plaats vinden. Maar zoals al de andere dingen op uw bucketlist voorbereiding vragen, zo ook deze. In de Bijbel wordt deze voorbereiding o.a. voorgesteld door het aanschaffen van geschikte kleding voor een bruiloft. We lezen nl. in Matteüs 22 dat de gastheer de bruiloftszaal overziet en één iemand ziet die geen bruiloftskleding aan heeft. Hij zegt tot diegene: 'Vriend hoe ben je hier binnen gekomen, terwijl je geen bruiloftskleding aan hebt?' En dan volgt er een onmiskenbaar duidelijke consequentie: 'Bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis.'

Begrijpt u het? U kunt de Heilige en Volmaakte God niet ontmoeten in uw eigen kleding, waarmee uw leven wordt bedoeld. Uw kleding zit vol met scheuren en vlekken van verkeerde woorden, daden en gedachten. Ja, het is zelfs zo erg dat al onze 'goede werken' voor God een wegwerpelijk kleed zijn (Jesaja 64:6).

U hebt het leven en sterven van iemand anders nodig om voor God te verschijnen. Dat is het smetteloze witte kleed van Jezus leven en sterven. Hij heeft in uw plaats heilig en volmaakt willen leven voor God en Hij is gestorven voor uw zonden.

Leg uw kleding af. Erken uw schuld, zonden en onvolkomenheid in het gebed. Erken en belijd dat u niet voldoet en kunt voldoen aan Gods goede volmaakte gebod: God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf.

Doet Jezus aan als nieuwe kleding. Geloof dat Hij voor al uw zonden de schuld betaald heeft door Zijn lijden en sterven. En vertrouw enkel en alleen op Hem en Zijn volmaakte leven voor uw behoud. Met Jezus bent u welkom op de bruiloft van God.

Deltavliegen staat wellicht op menig bucketlist. Het is kostbaar, lichamelijk moet je in goede conditie zijn en het is spannend, met name vooraf op de grond. Maar als je eenmaal los bent van de grond en overgegeven bent en gedragen wordt door de thermiek, dan voel je je vrij als een vogel.

Niet langer vertrouwen op jezelf, maar je leven en vertrouwen in de Handen van Jezus leggen is in wezen hetzelfde. Het is spannend: loskomen van de grond van je eigen doen en laten, kunnen en verdienste. Maar dan ook een heerlijke vrijheid, rust en vrede: het is goed tussen u en God, gedragen door Jezus. En weet u, geld of lichamelijke beperking vormt geen belemmering. U hoeft alleen maar uw ogen te sluiten en uw handen denkbeeldig naar Jezus uit te strekken.

Dit moet bovenaan staan op uw bucketlist. Als u dit als eerste op uw bucketlist hebt uitgevoerd, dan verbleken al die andere dingen. Dit geeft namelijk een blijvende vrede in plaats van een korte kick. Waar gaat u voor?

Met Jezus bekleed,
Bent u gereed,
Wanneer u sterven gaat,
En straks voor God staat.



Een Schat

Voor de jeugd

Sander is een jongen van 12 jaar. Hij heeft van zijn oma 5 euro gekregen en gaat daarmee naar de rommelmarkt. Sander spaart autootjes. Allerlei merken heeft hij thuis; een hele verzameling. Op rommelmarkten ligt nog wel eens wat moois, daarom gaat Sander vandaag naar het plein... met de 5 euro van oma. Op zoek naar autootjes. Maar Sander heeft nóg een wens: z'n portemonnee is kapot en eigenlijk heeft hij geen geld om direct een nieuwe te kopen.

Zijn moeder zegt dat hij maar moet wachten op zijn verjaardag. Tot zolang kan hij zijn oude kinderportemonnee wel gebruiken. Natuurlijk wil Sander dat niet. Als je twaalf bent ga je niet met een kinderportemonnee lopen. Hij wil gewoon een nieuwe. Bij een kraampje liggen allerlei soorten portemonnees; Sander bekijkt ze één voor één. Er is er een van 1 euro, 2 euro, 3 euro, hier ligt zelfs één van 5 euro, dat is best duur op de rommelmarkt. Als hij deze portemonnee koopt, is al zijn geld ineens op. Dat is jammer! Sander doet de portemonnee nog eens open, kijkt hoe diep de vakjes zijn en dan voelt hij iets... het is papier; voorzichtig kijkt hij. Het is geld. In het middenvak zit 50 euro! Met een rood hoofd legt hij de portemonnee terug. 50 euro, dat is veel! De vorige eigenaar heeft het per ongeluk in laten zitten. Niemand weet meer wie die eigenaar was, ook de verkoper van de spullen niet. Die verkoopt gewoon zijn bak met spulletjes. Als Sander nu die portemonnee koopt heeft hij dat geld erbij en kan hij ook nog autootjes kopen. Dan is hij ineens rijk! Even legt Sander de portemonnee terug op de stapel. Hij is er helemaal opgewonden van en moet even nadenken. Hij heeft een schat ontdekt! Deze portemonnee kost hem al zijn geld. Maar als hij hem koopt, kan hij daarna alle andere dingen kopen. Wat gaat Sander doen, denk je?



Weet je, het hemels Koninkrijk lijkt ook op zo'n schat. De Heere Jezus zegt dat het lijkt op een schat in de grond. Er was eens een man die een schat had ontdekt. Hij was zo blij dat hij hem vond! En weet je wat hij deed? Hij ging naar huis en verkocht alles wat hij had. Ja, alles wat hij had heeft hij verkocht en kocht het stuk grond waar die schat in lag.

Vind jij de Heere Jezus ook zo veel waard, veel meer waard dan alle mooie dingen van deze wereld? Want met de Heere Jezus ben je voor altijd gelukkig en ben je rijker dan de rijkste mens op aarde!

Lied

['Bloed van Jezus, mijn houvast.'](#) (klik om te beluisteren)

Uitnodiging

De zomervakantie is nog maar net achter de rug, maar we kijken al weer vooruit naar de herfstvakantie. Dan is er weer de jaarlijkse:

Vakantie Bijbelclub

op 23, 24 en 25 oktober 2019 in de tent bij de dorpskerk.

thema: 'Zoek de Schat!'

Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Ook benieuwd welke schatten we allemaal gaan vinden?

Enkele programma-onderdelen:

- **Donderdag 24 oktober een jongerenprogramma.**
- **Vrijdagavond 25 oktober een sing-inn in de dorpskerk.**
- **Afsluiting in de morgendienst van zondag 27 oktober om 10:00 uur in de dorpskerk.**

Voor de exacte tijden, houd de flyer in de gaten die binnenkort door de brievenbus zal vallen of de borden die in oktober aan de weg zullen staan.

Wij kijken er naar uit en hopen jou te ontmoeten!

Tot ziens!

Vragen, opmerkingen?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft. Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. In dat geval kunt u een email sturen naar info@hervormd-goudswaard.nl.

Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behandelen. Wij danken u bij voorbaat voor uw eventuele respons!