

**GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2021. Prijs: € 12,50**

Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. Ook biedt het leuke extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

Kent u het dagboekje nog niet? [U kunt hier een aantal overdenkingen inzien.](#)

U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van Peter Kleinbloesem in Cuba.

Interesse? Bestel uiterlijk 15 november door te mailen naar: [wimenpetrine@live.nl](mailto:wimenpetrine@live.nl) of bel: 0186-693776

Betaling kan worden voldaan bij of na bezorging van het boekje bij u thuis medio december.

