

meer dan Goudswaard

Kwartaalblad van de Hervormde gemeente Goudswaard
Jaargang 15, nummer 4

(www.hervormd-goudswaard.nl)
december 2021

*Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.*

*Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.*

*In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.*

Kerst

Geen plaats

Geen plaats

We zien het a.h.w. voor ons. Het aloude kerstverhaal. Jozef met zijn hoogzwangere vrouw Maria. Na een reis van zo'n 150 km vanuit Nazareth, komen ze eindelijk, uitgeput, in Bethlehem aan. Een haast onmogelijke reis in Maria's toestand. Jozef klopt verwachtingsvol en opgelucht aan bij de herberg. Ze hebben het op tijd gehaald. De herbergier doet open, maar in plaats van hen welkom te heten, maakt hij een afwijzend gebaar. Wat blijkt, de herberg is vol. Er is geen plaats meer. Wat nu?! Je kan de wanhoop van Jozef bijna voelen. Ze moeten ergens overnachten op een beschutte plek, want Maria kan elk moment bevallen. Tja, dan maar naar het onderkomen voor de dieren. Daar in die nacht, en in die armoedige, mensonwaardige omstandigheden wordt Jezus geboren.

Heel eenvoudig, maar met een diepe inhoud, lezen we dan in de Bijbel: 'En zij (Maria) legde Hem (Jezus) in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg'.



Geen Plaats

Maar achter dit letterlijke verhaal gaat nog een verbijsterende andere werkelijkheid schuil. Als de herders bij de kribbe aanbeden hebben, vertellen zij daarna aan iedereen die het horen wil over wat zij hebben meegemaakt en dat Jezus, de Zaligmaker geboren is. Maar de mensen gingen niet kijken, maar verwonderden zich slechts.

En als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem aan Herodes (de toenmalige romeinse heerser over dat gebied) vragen naar de geboren koning der Joden en de geestelijke leiders aangeven dat de beloofde Messias in Bethlehem geboren zou worden, is er niemand die met de wijzen meereist. Geen knielen bij de kribbe, geen aanbidden van, geen behoefte aan en geen plaats voor Jezus in hun hart.

Geen plaats?

En nu terug naar nu, 2021. Hoe is uw leven? U bent misschien wel druk met de voorbereiding voor de kerstdagen. De kerst is voor velen, en wellicht ook voor u, een feest van vooral gezelligheid. Het huis van binnen en buiten wordt gezellig gemaakt met verlichting en allerlei versiering. Er wordt nagedacht over het kerstmaal met familie. Welke kleding gaan we aandoen en welke gerechten gaan we serveren? Maar is er ook plaats voor Jezus? Nee, niet in een kerststalletje onder de boom, maar in uw hart. Heeft u Jezus, de Zaligmaker, de Redder nodig om te kunnen leven en sterven? Verwondert u zich slechts over dit aloude en tot de verbeelding sprekende kerstverhaal, of verlangt u naar Jezus, de Zaligmaker om Wie het werkelijk gaat met kerst?

Er is plaats!

Ook in 2021 kunt u naar Jezus gaan.

Nee, niet naar een kribbe in Bethlehem. Jezus kwam als mens ter wereld om voor ons mensen te lijden en te sterven aan het kruis, om zo onze schuld op Zich te nemen en onze straf te dragen. Wij mogen nu gelovig knielen, figuurlijk, aan de voet van het kruis. Buigen voor Hem, onze zonden en schuld erkennen en belijden dat wij de straf verdiend hebben die Hij droeg En Hem danken voor wat Hij deed en Zijn redding en verlossing aanvaardden. Dan komt er vrede in uw hart. Gaat u mee om Hem zo te aanbidden? Er is plaats voor u bij het kruis!

Er is (geen) Plaats...

Straks zullen wij de eeuwigheid binnen gaan. Jezus heeft gezegd tegen iedereen die in Hem gelooft: "In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen" en "Ik ga heen om voor u plaats te bereiden". Dan zullen wij de eeuwige heerlijkheid en zaligheid, de hemel, binnen mogen gaan. Maar, er zal ook klinken: "Ga weg van Mij". Geen plaats... voor allen die Jezus geen plaats hebben gegeven in hun hart en leven.



Vragen, opmerkingen

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft.

Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten.

In dat geval kunt u een email sturen naar info@hervormd-goudswaard.nl.

Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behandelen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw eventuele respons!

De Redder komt

voor de jeugd

Meer dan tweeduizend jaar geleden woont er een jong meisje in Nazareth, een klein dorpje in Israël. Ze heet Maria en is verloofd met een timmerman die Jozef heet. Ze gaan bijna trouwen. Op een morgen, als Maria in huis werkt, krijgt ze plotseling bezoek van een engel. Hij heet Gabriël en is een boodschapper van God uit de hemel. Als Maria deze grote, stralende man ziet staan, wordt ze erg bang. "Je hoeft niet bang te zijn", zegt de engel. "God heeft jou uitgekozen voor iets moois. Je zult een Kindje krijgen, een Zoon. Je moet Hem Jezus noemen. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonde." God, Die alles kan en maakte, komt als een klein Kindje naar de aarde. Dat is Gods plan om ons te redden van de duisternis van de zonde. God doet wat Hij heeft beloofd!

Vol verbazing vraagt Maria hoe dat kan, want ze is nog niet getrouwd. "Het is een wonder", vertelt Gabriël. "God zelf zorgt ervoor dat het Kindje bij je gaat groeien. Voor God is alles mogelijk!" Maria gelooft het woord van de engel. "Wat God ook vraagt, ik zal het doen", is haar antwoord.

Negen maanden later zijn Jozef en Maria in Bethlehem. De keizer van Rome wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Daarom moet iedereen op reis naar de plaats waar zijn familie vandaan komt. Maar nergens in het stadje is nog plaats om te slapen. Ergens in een stal vinden Jozef en Maria een plekje en daar wordt Jezus geboren, zoals God heeft beloofd.

Buiten in het veld passen herders op hun schapen. Opeens is er een verblindend licht om hen heen. De herders schrikken enorm. "Wees niet bang", zegt een engel. "Ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Je vindt Hem in een voerbak, Hij is in doeken gewikkeld." De herders geloven de boodschap van de engel. "Laten we meteen naar Bethlehem gaan", zeggen ze tegen elkaar. Daar vinden ze het Kindje en knielen voor Hem neer.

Dat mag jij ook doen. Je hoeft er niet voor op reis naar Bethlehem. Je mag tot Hem bidden, gewoon daar waar je nu bent. Je mag alles aan Hem vertellen. Over de duisternis in je leven. De verdrietige dingen die er gebeuren. De lelijke dingen die je denkt, zegt of doet. Dat God, Die jou gemaakt heeft, niet het allerbelangrijkste in je leven is. Jezus wil je daarvan redden. Hij wil je leven helemaal nieuw maken.

Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: Lukas 2 vers 1-20.



Om te onthouden: Ik mag met al mijn zonden bij Jezus komen om gered te worden



Kleurplaten.eu

Lied

Beluisteren :



*In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.*

*Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.*

*Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.*

*Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.*

Tekst: Ds. J. de Liefde
Muziek: W. Croft

Kerstdiensten

Kijk en luister mee:

maandag 13 december:

19.30 - 21.00 uur: koorconcert 'Rejoice'

donderdag 23 december:

20.00 - 21.30 uur: kerst sing-in

1^e Kerstdag (zaterdag 25 december):

10.00 - 12.30 uur: kerkdienst

14.30 - 16.00 uur: kerst zondagsschool

2^e Kerstdag (zondag 26 december):

10.00 - 12.30 uur: kerkdienst

18.00 - 19.30 uur: kerkdienst



Meer info en te beluisteren via de website www.hervormd-goudswaard.nl