

Help jonge gemeenten in Albanië om te groeien

Geef voor de pinkstercollecte van de GZB

Pinksterfeest = zendingsfeest! Draag daarom juist ook met Pinksteren bij aan de verspreiding van het Evangelie. Zodat Hajrid wordt toegerust in het geloof en op zijn beurt weer met anderen het Evangelie kan delen.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Toen Hajrid een Bijbel kreeg en Johannes 3:16 las, raakten deze woorden zijn hart. “Dit was de God waar ik steeds naar op zoek was geweest. Een God die ons liefheeft, ons aanvaardt zoals we zijn en die ons hoop en kracht geeft. Sinds die tijd ga ik naar de kerk en wil ik meer weten.”



Religie verboden

Jarenlang was er in Albanië geen plek voor religie. Gelukkig is dat nu anders. De protestantse kerken in het land zijn echter nog jong en klein. Ze verlangen ernaar om niet alleen te groeien in aantal, maar willen ook graag van betekenis zijn voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Ze weten echter niet altijd hóe.

De GZB helpt hen graag! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema's zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Hajrid: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.”

Vrijmoedig getuigen

De gemeente van Hajrid in de stad Lushnjë bestaat pas vier jaar. De wekelijkse kerkdiensten worden door zo'n 40 à 60 mensen bezocht. Bijna iedereen helpt actief mee; zelf is Hajrid leider van het aanbiddingsteam. Ook al zijn de meeste gemeenteleden zelf nog niet zo lang christen, toch delen zij vrijmoedig hun geloof.

Er zijn zelfs plannen om in een naburige plaats een nieuwe gemeente te stichten.



Met uw gift voor de pinkstercollecte investeert u in jonge gemeenten in Albanië. **Helpt u mee?**

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

- € 25 € 50 € 75 anders, nl. €
- per maand per kwartaal per jaar eenmalig
- Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.

Voorletter(s) dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

IBAN

Datum

Handtekening

Doe deze kaart in de collectezak of stuur de kaart in een envelop zonder postzegel naar:

GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen



Geef online

via de Tikkie QR-code
of via www.gzb.nl/pinkstercollecte



Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25^e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.



Wat kunt u doen...

...voor het zendingswerk in Albanië?



Geven – Tien lesboekjes van het programma Fokusi kosten € 25. Per training in een gemeente zijn ongeveer dertig boekjes nodig, dus € 75. Hoeveel boekjes neemt u voor uw rekening?



Bidden – Bid om zegen op het mooie werk van Aad van der Maas. Bid dat door zijn lessen de nog jonge gemeenten in Albanië mogen groeien in geloof.



Vacatures – De kerk in Albanië heeft weinig ervaring met jeugdwerk. De GZB is daarom op zoek naar een enthousiaste jeugdwerker die hen kan helpen. Kijk voor deze en andere vacatures op www.gzb.nl/vacatures.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de GZB in Albanië. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar ander GZB-werk in Europa.

Gebruikt u al dagelijks de GZB-gebedskalender?



Het zendingswerk kan niet zonder gebed!

Wilt u voor de zendingswerkers van de GZB bidden? En ook voor broeders en zusters in landen zoals Albanië, Malawi en de Filipijnen? Op www.gzb.nl/gebed deelt de GZB elke dag een concreet gebedspunt voor het wereldwijde zendingswerk.

Ontvangt u de gebedspunten liever één keer in de twee weken per mail? Dat kan ook! Aanmelden kan via gebed@gzb.nl of via het formulier op www.gzb.nl/gebed.

Het Evangelie voor iedereen

