

meer dan Goudswaard

Kwartaalblad van de Hervormde gemeente Goudswaard
Jaargang 18, nummer 2

(www.hervormd-goudswaard.nl)
juni 2024

*Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.*

*Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.*

*In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.*

Verloren
en
gevonden

Gemaakt en gekocht

Verloren

Het is een zondagmiddag ergens in mei en het is prachtig weer. Langs de oever van de rivier zit een jongetje, Jesse. In zijn handen heeft hij een houten klompje. Wekenlang is hij druk geweest om van het klompje een bootje te maken. En nu is het eindelijk af. Jesse kan haast niet wachten om zijn bootje in het water te laten. Thuis heeft hij nog gauw een touwtje aan zijn bootje gemaakt zodat het niet zomaar weg kan varen. Heel voorzichtig laat hij het bootje in het water glijden. En ja hoor, het blijft drijven! Vol trots rent hij langs de oever van de rivier; het touwtje stevig in zijn handen. Zijn lange en harde werken wordt eindelijk beloond!

Doordat hij zo druk aan het spelen is, merkt Jesse niet dat het steeds harder is gaan waaien. De lucht is langzaam grijs geworden en er hangen dreigende wolken in de lucht. Plotseling wordt hij opgeschrikt door een stevige rukwind. Hij schrikt zo, dat het

touwtje uit zijn handen glipt en in het water verdwijnt. Hij probeert het touwtje nog uit het water te vissen maar het is al te laat. Daar gaat zijn bootje..

Meegevoerd door de sterke stroom van de rivier is het al snel verdwenen.

Beteuterd loopt Jesse naar huis.



Gevonden

Een paar dagen later loopt Jesse door de straten van het dorp. In zijn hand heeft hij een nieuwe klomp. Hij loopt langs de bakker, de speelgoedwinkel, de slager... Hé, wat ziet hij daar? In de etalage van de kringloopwinkel aan de overkant, staat een bootje in een bak met modderig zand en schelpen. Dat lijkt wel verdacht veel op het bootje dat hij kort daarvoor is verloren, zeg. Jesse steekt de straat over en drukt zijn neus tegen de ruit. Ja hoor, het is écht zijn bootje! Met een zwaai gooit hij de deur van de winkel open en roept naar de winkelier: "Zeg meneer, dat bootje in de etalage, die is van mij! Ik ben hem al een tijdje kwijt en nu ik het weer gevonden heb, zou ik het graag weer meenemen" De winkelier kijkt hem aan en haalt zijn schouders op. "Tja, ik heb het eerlijk gevonden, jongeman. Je kunt het voor € 3,50 kopen." "Ja maar, het is m.." De winkelier laat hem niet uitpraten. "Graag of niet, hoor. En nu wegwezen, ik heb nog andere dingen te doen." Teleurgesteld vervolgt Jesse zijn weg naar huis.



Gekocht

Thuis aangekomen loopt hij direct door naar zijn kamer, pakt zijn spaarpot onderuit de kast en keert deze zonder aarzelen om. Twee euro, twee vijftig, drie... Precies € 3,50! Zo hard als hij kan, rent Jesse terug naar de kringloopwinkel. Hijgend stormt hij de winkel in en gooit het geld op de toonbank. "Zo jongeman, dat is wel een heel speciaal bootje hè?" "Ja meneer, ik heb het zelf gemaakt. Ik ben er zo ontzettend trots op!" Niet veel later staat Jesse weer op straat. Het bootje stevig onder zijn arm. Gauw naar huis om het bootje aan vader te laten zien!

Vol trots loopt hij de keuken binnen. Zijn vader zit aan tafel de krant te lezen. "Kijk pap, dit bootje is nu twee keer van mij. Ik heb het gemaakt én gekocht."

Jesse in dit verhaal zou je kunnen vervangen door Jezus. Overal waar nu 'het bootje' staat, kun u uw eigen naam invullen.

Jezus heeft ons gemaakt. Maar wij hebben ons losgemaakt van Hem en de stroom van de zonde heeft ons meegevoerd. Nu zitten wij gevangen in een bak, vuil en besmeurd van zonde. Maar Jezus heeft ons ook nog eens gekocht. Vrijgekocht van de duivel en bevrijd van zonde en schuld. Niet met geld maar met Zijn eigen leven en bloed. Als dat geen teken van ware liefde is! Geloof u dat? Leg dan je vuile en gebutste levensbootje maar in gebed in Zijn reddende Handen en wordt behouden.

Bron: Happy Monday geschreven door Charlotte van Huis van Belle (licht gewijzigd)

Hulp nodig? Vragen/opmerkingen?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft. Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behandelen.

Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit blad is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische vraag heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het doen van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet meer in staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad terzijde staan, voor zover het in ons vermogen ligt.

U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl



De verloren penning

voor de jeugd

Kernboodschap: Jezus brengt ons terug bij God.

In het kort

De gelijkenis van de verloren penning is onderdeel van een drieluik, drie verhalen die gaan over verloren zijn en weer gevonden worden: het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon.

Aanleiding voor deze gelijkenissen is het gemopper van de Farizeeën en schriftgeleerden over de Heere Jezus die zondaars ontvangt en met hen eet. Jezus wil in deze gelijkenissen laten zien dat Hij gekomen is om verloren zondaars te zoeken en te redden, waardoor zij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. In elke gelijkenis wordt benadrukt hoe groot de vreugde is in de hemel over verloren zondaars die gevonden worden. Dat staat in schril contrast met het gemopper van Jezus' tegenstanders over Zijn omgang met (publiek) zondige mensen. De tien penningen in deze gelijkenis zijn waarschijnlijk tien daglonen en vormen bij elkaar dus een flink bedrag.

De Bijbel voor jou

Wat wil de Heere Jezus ons leren met dit verhaal?

Hij zoekt verloren mensen. Grote mensen en kleine kinderen. Mensen die bij Hem zijn weggeglolen. Jezus is gekomen om ze weer terug te brengen bij God. De engelen in de hemel zijn dan ook blij. Ze loven en prijzen de Heere. We gaan het samen hardop zeggen, zodat we niet vergeten wat Jezus ons wil leren in dit verhaal. *Lees de kernboodschap een keer hardop voor en zeg deze daarna samen met de kinderen op. Jezus brengt ons terug bij God.*



Lied

Beluister dit lied: 

1 Zijn liefde zocht mij teder,
Hij riep mij dag en nacht;
Hij vond en trok mij weder
Uit 's duivels zondemacht.
Hij legde m' op Zijn schouders neer,
En bracht mij tot de kudde weer.

refrein:

Ja, Zijn liefde zocht mij,
En Zijn bloed, dat kocht mij;
Door genade ben 'k een kind van God,
Door genade ben 'k een kind van God.

2 Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,
Zodat nu al mijn zonden
Door Hem gewassen zijn.
'k Heb vred' en blijdschap in mijn hart,
Want Jezus droeg voor mij de smart.

refrein

3 Om voor mijn schuld te boeten,
Verdroeg Hij smaad en hoon,
Verwond aan hand en voeten,
Op 't hoofd een doornenkroon.
En Hij, Die mij het leven gaf,
Droeg ook voor mij der zonde straf.

refrein

4 Nu is Hij weer verrezen
En zit aan 's Vaders zij;
Zijn Naam zij lofgeprezen,
Daar bidt Hij thans voor mij;
Van waar nog steeds de kracht van 't bloed
Mij voor des satans macht behoedt.

Refrein