

meer dan Goudswaard

Kwartaalblad van de Hervormde gemeente Goudswaard
Jaargang 18, nummer 4

(www.hervormd-goudswaard.nl)
december 2024

***Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.***

***Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.***

***In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.***

Kerst

De herder

“Hé, joh, waar zit je met je gedachten? Let op, dat schaap daar dwaalt af!” Jacob schrikt op uit zijn gemijmer. Hij pakt zijn slinger en slingert een steentje naar het schaap. Het schrikt en voegt zich snel weer bij de kudde.

Jacob loopt met gebogen hoofd weer verder naast zijn collega-schaapherders. Zij moeten vannacht voor de schapen zorgen, zoals al heel de week. Hij slaapt daardoor overdag slecht en is snel geprikkeld. Voor de zoveelste keer heeft hij zijn vrouw een grote mond gegeven om een kleinigheid en haar zelfs geslagen. En weer is hij naar de priester gegaan om te offeren, zoals het in de wetten is voorgescreven. Maar toch geeft dat hem geen rust. Hij is mismoedig en terneergeslagen. Hij weet, het kan zo niet langer. Hij kent de profetieën, dat de langverwachte Messias zal komen. Hij huivert. Wat zal die grote Koning straks met hem doen?

“Hé Jacob, zoek jij ook even mee naar hout voor het vuur?” “Ja, tuurlijk, komt goed.” Al snel hebben ze genoeg hout en zitten ze om het vuur.

Plotseling, wat is dat? Een helder wit licht straalt hun toe. Jacob schrikt. Komt die Koning nu?! Het liefst vlucht hij weg, maar hij zit als versteend en verblind door het licht. Dan ziet hij in het licht een engel. En de engel spreekt: “Wees niet bang, ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Christus de Heere, in de stad van David. En je zult Hem vinden, gewikkeld in doeken en liggend in de kribbe.” Opeens is heel de hemel verlicht en klinkt het uit vele engelen-kelen: “Eer zij God in de hoge en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Dan wordt het weer donker om hen heen.

Jacob kijkt rond. Heeft hij gedroomd? Die engel, die woorden! Het leek wel of het rechtstreeks tot hem gezegd werd. Geen veroordeling, maar een boodschap waar hij innerlijk ontzettend blij van wordt. Maar 't is geen droom. Ook de anderen zijn verbijsterd maar ook opgewonden en blij. Dit is heerlijk nieuws. Ze staan op en gaan zo snel ze kunnen naar de stal, zoals de engel gezegd heeft. En daar, ja daar vinden ze Jozef en Maria en in de kribbe het Kindje.

Jacob, hij durft bijna niet te kijken, zo beschaamd is hij. Maar, hij kijkt toch naar dat Kind in de kribbe. En het Kind kijkt naar hem. Een blik vol liefde die doordringt tot in het diepst in Jacobs ziel. Alsof het zeggen wil: 'Ik houd van jou. En Ik ben gekomen om al jouw zonden met me mee naar het kruis te nemen. Leg alles maar bij Mij meer wat je kwelt en neem Mijn vrede en genade voor jou aan.' Een diepe blijdschap doorstroomt Jacob en hij knielt met trillende knieën bij de kribbe neer. Vol verwondering, overlopend van dankbaarheid. Vol van blijdschap keren de herders terug. Het wordt inmiddels licht en tegen iedereen die ze tegenkomen, vertellen ze van dit bijzondere Kind.

Verhaal naar aanleiding van de geschiedenis uit Lukas 2 : 8 - 20

Kijkt u deze kerst maar net als Jacob naar dit Kind in de kribbe. En weet dat Hij net zo naar u kijkt als naar Jacob. Stort uw hart maar bij Hem uit en ervaar net als Jacob Zijn liefde, vrede en vergeving.

Ja, het klopt wat in de profetieën staat. Straks zal dit Kind, Jezus wederkomen als de grote Koningszoon van David en Zijn Koninkrijk oprichten.

Vreest u nog voor Zijn komst, of mag u, net als Jacob nu, daar verlangend naar uitzien?



Hulp nodig ? Vragen/opmerkingen ?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft. Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behandelen.

Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit blad is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische vraag heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het doen van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet meer in staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad terzijde staan, voor zover het in ons vermogen ligt.

U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl



De wijzen

voor de jeugd



DE WIJZEN

De wijzen, de wijzen
die gingen samen reizen
vertrouwend op een Koningsster
zij wisten niet hoe ver.



Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

'O koning, wil ons horen:
er is een Prins geboren,
in 't Oosten is Zijn ster gezien,
staat hier Zijn wieg misschien?'

Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
'Een koningskind bij mij in huis?
u bent beslist abus.'

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Zij hebben gevonden,
het Kind door God gezonden
dat koning en dat knecht wil zijn
voor ieder groot en klein.

Bron: gezangboek.nl



Lied

Beluister dit lied: 

*Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.*

*Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat Uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een Kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.*

*Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn Zon, verrezen.
O Zonlicht, mild en mateloos,
Uw gloed heeft mij genezen.
O Zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.*

Gezang 141

Kerstbijeekomsten

Ned Hervormde kerk, Dorpsstraat Goudswaard

Kerstzangavond

maandag 16 december

19.30 uur

Chr. koor 'Rejoice'
Muziekvereniging 'Volharding'

o.l.v. Jan Peter Teeuw
o.l.v. Henk de Vos

Sing-in

zondag 22 december

20.00 uur

Thema "Richt je ogen op Jezus"

Kerstdiensten

woensdag 25 december

10.00 uur voorganger
18.00 uur voorganger

Ds. P. v.d. Schee
Ds. D.J. Budding

Kerstfeest zondagschool

donderdag 26 december

10.00 uur

Op afstand meeluisteren?

Ga naar onze website www.hervormd-goudswaard.nl en klik op rechts op **Kerk TV**