

meer dan Goudswaard

Kwartaalblad van de Hervormde gemeente Goudswaard
Jaargang 19, nummer 1

(www.hervormd-goudswaard.nl)
maart 2025

*Meer dan rijkdom, meer dan macht
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.*

*Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.*

*In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.*

Pasen

De koperen slang

Wat is het beeld in de Bijbel?

Het volk van Israël is in de woestijn en moppert op God en op Mozes. En dat is niet de eerste keer. "Waarom moesten we weg uit Egypte? Om ons te laten sterven hier, soms?" Ze walgden van het manna en klagden dat ze geen water hebben. God straft. En dat is niet mals. Vuurige slangen, met dodelijk gif. Er sterven veel mensen. Het volk roept opnieuw, nu uit vrees: "We hebben gezondigd. Mozes, bid voor ons tot de Heere!" Mozes krijgt de opdracht om een koperen of bronzen slang te maken en die hoog op een stok te plaatsen, zodat iedereen de slang kan zien.

Wat was de betekenis toen?

En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend (Num. 21:9). Iedereen die de slang 'aanzag' werd dus genezen. De slang die Mozes moest maken, gebruikt God als tegengif, als redmiddel. En het wonderlijke hieraan is dat je enkel en alleen moest kijken. Niets meer, maar ook niets minder. Kijken om genezen te worden.



Wat betekent dit voor mij?

#1 – Ontevredenheid is een groot kwaad.

Je bent misschien geneigd te denken: wat waren die Israëlieten toch ontevreden. Altijd mopperen. Niets is goed... Zou jij het volhouden? Dag in, dag uit in de woestijn? Ik zou niet minder ontevreden zijn. Sterker nog, hoe vaak bekruipt mij geen ontevredenheid, of boosheid? Het kan er zomaar zijn. Deze geschiedenis maakt duidelijk hoe God ernaar kijkt. Juist die ontevredenheid in je hart is zonde die God vertoort. Zonde trekt Gods goede bedoelingen in twijfel.

#2 – Het belijden van je zonde en schuld opent de weg voor verzoening.

Zonden moeten beleden worden, schuld moet erkend worden. Ik bedoel dat niet als een dogmatische voorwaarde voor genade. Gods werk is geen theorie. God is werkelijkheid en wie met God te maken krijgt, krijgt ook te maken met zijn eigen zonden, onhebbelijkheden, en de groeiende berg van schuld. Diep van binnen voel je dat je leven zo verwrongen en corrupt is door de zonde. Geen zonde als theorie, maar als echte schuld, echt fout gedrag van jezelf. Je wilt er ook niet goedkoop vanaf komen. Het enige is belijden van je zonden en schuld. Hoe is dat bij jou? Haal je schouders er niet over op, maar kom ermee voor de dag en vertel de Heere alles.

#3 – Zien op Jezus zal je redden.

Ergens wist het volk Israël dat de Heere hun God een genadig en barmhartig God is. Dat hadden ze van Hemzelf gehoord! En nu God straft, roepen ze Hem aan. En God toont Zijn hart. Er komt een teken van redding: een slang. En de mensen die dodelijk gebeten zijn hoeven er alleen maar naar te kijken. Geloof jij het? Jezus heeft in het gesprek met Nicodémus gezegd: "Die slang, dat is een beeld van Mij. Zo moet ook Ik verhoogd worden, opdat een ieder die in Mij gelooft behouden zal worden!" In Jezus toont God Zijn hart. Hij móest verhoogd worden. Als tegengif. Als redmiddel, tegen de zonde. Nu geldt van Jezus dat al wie door het geloof op Hem ziet, dat betekent afzien van ieder ander middel om jezelf te redden, behouden zal worden. Heb jij, door het geloof, op Jezus mogen zien? Minder kan niet, meer hoeft niet.



Bron: Digibron blad 'Daniel'
Auteur: Dirk-Jan Nijsink

Hulp nodig? Vragen/opmerkingen?

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft. Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behandelen.

Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit blad is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische vraag heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het doen van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet meer in staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad terzijde staan, voor zover het in ons vermogen ligt.

U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl



Jezus is opgestaan!

voor de jeugd



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

De steen is weg, het graf is open,
want de Heer ligt er niet meer.
Maria huilt, ze vraagt de engel:
Waar legden ze mijn meester neer?

Hoor, wie noemt haar naam? Maria!
En wie ziet ze voor haar staan?
Maria roept: U bent het meester!
Jezus, U bent opgestaan!

Lied

Beluister dit lied : 

HET LEVEN EN
STERVEN VAN
CHRISTUS IS
DOOR DE VADER
GETELD ALS
HET LEVEN EN
STERVEN ZOALS
GOD DAT VAN
ONS ALLEN EIST.

--

JOHN BUNYAN
(1628 - 1688)

*Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennoed,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*

*Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!*

*Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*

*Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!*

Lied 119 uit Op Toonhoogte (2015)